



*Οι χειμερινοί κολυμβητές Ορεστιάδας
διοργανώνουν*

**3 ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ στο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ για
την
Παρακολούθηση του καθαγιασμού των
υδάτων στον ποταμό Δούναβη**

Αναχώρηση Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025

Το όνομα Βελιγράδι σημαίνει "λευκή πόλη". Στην πραγματικότητα όμως η πρωτεύουσα της Σερβίας είναι μια πόλη καταπράσινη, γεμάτη πάρκα, πόλη ζωντανή τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα με γραφικές μπόεμ συνοικίες, ταβερνάκια, κομψά καφέ και μπαράκια που σφύζουν από ζωή. Είναι μια από τις πιο παλιές πρωτεύουσες της Ευρώπης με πλούσια ιστορία από την εποχή των Κελτών, χτισμένη στην συμβολή δύο ποταμών του Σάββα και του Δούναβη, πόλη γεμάτη αντιθέσεις και ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Ένα μικρό διαμαντάκι στην γειτονιά των Βαλκανίων, ανερχόμενος τουριστικός προορισμός που περιμένει να τον ανακαλύψουμε

1^η Μέρα: Σάββατο 18/1/25 Ορεστιάδα - Βελιγράδι

Αναχώρηση νωρίς το πρωί, είσοδος στην Βουλγαρία περνώντας περιφερειακά από Φιλιππούπολη και Σόφια φθάνουμε στα Βουλγαροσερβικά σύνορα έλεγχος και είσοδος στην Σερβία, με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το απόγευμα στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για να περιηγηθείτε στην πόλη και στον μεγάλο πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

**2^η Μέρα: Κυριακή 19/01/25 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ -
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ**

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στα ξενοδοχείο μας, θα μεταβούμε σε σημείο του Δούναβη όπου θα παρακολουθήσουμε τον Καθαγιασμό των υδάτων. Μετά το πέρας της τελετής, θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση μας από το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebojsa, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το πολυτελές ξενοδοχείο "Hotel Moskva", σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο «ψυχρό», αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το μεσημεράκι σας προτείνουμε μια προαιρετική μίνι Κρουαζιέρα στο ποταμό