

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

(Χάλκη - Πρίγκηπο)

Κρουζιέρα στον Βόσπορο



Αναχώρηση : 27 Οκτωβρίου 2023

1^η Μέρα :Παρασκευή 27 Οκτωβρίου

Αναχώρηση από το γραφείο μας ώρα 07.00 Διέλευση των συνόρων Καστανέων.. είσοδος στην Τουρκία. Συνεχίζουμε για Κωνσταντινούπολη με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση άφιξη στην Βασιλίδα των πόλεων με την

Βασίλισσα των Εκκλησιών. Επίσκεψη στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής (όπου σύμφωνα με την παράδοση βρίσκονται τα μισοτηγανισμένα από την εποχή της άλωσης ψάρια) θα δούμε το αγίασμα και τους τάφους των Πατριαρχών. Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ όπου τα 4000 και πλέον καταστήματα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία για την αγορά αναμνηστικών και δώρων. Το απόγευμα **αναχώρηση (προαιρετικά) για την μαγευτική κρουαζιέρα στα όμορφα στενά του Βοσπόρου** Θα ξεκινήσουμε από την είσοδο του Κερατίου Κόλπου από όπου θα βλέπουμε πανοραμικά τόσο την Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη με τα μνημεία της όσο και την πλευρά του Γαλατά με τον περίφημο Πύργο. Συνεχίζουμε δίπλα από τα ανάκτορα του ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ, το περίφημο ανάκτορο – ξενοδοχείο CIRAGAN, την μεγάλη γέφυρα του Βοσπόρου, το Βόσπορο με τα δύο μεγάλα φρούρια, την δεύτερη γέφυρα και επιστρέφουμε πλησίον των Ασιατικών ακτών, περνάμε από την Χρυσούπολη (Uskudar), τον Πύργο του Λεάνδρου και επιστρέφουμε στον Κεράτιο Κόλπο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθεροι στην μαγευτική πόλη, στην πλατεία ΤΑΞΙΜ για βόλτα στην περίφημη ΜΠΕΟΓΛΟΥ και φαγητό στα πολυάριθμα εστιατόρια... Διανυκτέρευση.

2^η Μέρα :Σάββατο 28 Οκτωβρίου

Εύπνημα, πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα των σουλτάνων “ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ”, μετά την ξενάγησή μας επιβίβαση σε караβάκι για να επισκεφθούμε τα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ. Πρώτη μας στάση θα είναι το νησί Χάλκη όπου θα ανηφορίσουμε στον λόφο της ελπίδας για να επισκεφθούμε την Θεολογική σχολή και να προσκυνήσουμε στον ναό της Αγίας Τριάδας. Συνεχίζουμε για την Πρίγκηπο όπου θα έχουμε χρόνο για μεσημεριανό φαγητό και να γνωρίσουμε το όμορφο νησί στην θάλασσα του Μαρμαρά. Επιστροφή στην Πόλη, Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

3^η Μέρα: Κυριακή 29 Οκτωβρίου

Εύπνημα, πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το κέντρο του Ορθόδοξου πολιτισμού το “ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ” ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και να περιπλανηθούμε στην όμορφη συνοικία με τα πολλά καφέ μέχρι την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της ΜΟΝΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ (όπου ψάλθηκε για πρώτη φορά ο

ακάθιστος ύμνος το 626 μ.χ) και θα ανηφορίσουμε για τον πρώτο λόφο της Πόλης όπου θα περιηγηθούμε στον Βυζαντινό ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ, θα ξεναγηθούμε στο θαύμα των αιώνων την θρυλική **ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ** και την **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ**. Συνεχίζουμε για το εμπορικό κέντρο Forum Istanbul όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα στα πολυάριθμα καταστήματα, φαγητό και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το ενυδρείο που βρίσκεται στην είσοδο του εμπορικού. Αναχώρηση για την επιστροφή μας, με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση και τους τελωνειακούς ελέγχους, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Μεταφορά με πολυτελές τουριστικό λεωφορείο του γραφείου μας.
- Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GREEN PARK TAKSIM 4*, σε δίκλινα δωμάτια
- Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο
- Επίσημο ξεναγό στην Κωνσταντινούπολη

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ✓ Εισόδους μουσείων, νυκτερινών κέντρων,
- ✓ Τα εισιτήρια για τα Πριγκηπόνησα
- ✓ Κρουαζιέρα στο Βόσπορο
- ✓ Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.

Τιμή κατά άτομο 170 EURO
Τιμή μονόκλινου : 250 EURO

